



juillet, août, septembre.
Julie, Augustus, Septembre
2020

Belgie - Belgique
1800 Vilvoorde
P 925123



N° 3 Zomer / Eté 2020

In het kort – En bref..

Soyons optimistes, le plus dur est derrière nous, que va-t-il se passer, quand pourrons-nous à nouveau participer à un carnaval ? Actuellement nous n'avons pas encore de signal positif, au contraire, le carnaval de Pétange dans un premier temps, reporté au 13 septembre 2020 est à nouveau reporté pour 2021, j'étais optimiste pour les pays Balkans, Croatie, Bosnie -Herzégovine, Serbie, Macédoine du sud, Monténégro ... Ces pays n'ont pas trop souffert du covid-19, sur Facebook les jeunes sans distanciation, sans masques, sans limites sont dans les discothèques et assistent à des concerts, donc pourquoi pas au carnaval, mais mon optimisme a été trop rapide. Belgrade se remet en confinement, la Croatie a

¹ Verantwoordelijke uitgever: Guy Van Der Eecken – Jan-Frans Willemsstraat 48 2.1 – 1800 Vilvoorde

Rekening : FECC Belgium : IBAN : BE69 4529 2268 0178- BIC : KREDBEBB Sociaal zetel : FECC Belgium, Eikenboslaan, 26 3010 Leuven. Bedrijf nummer: 0882641701

des rebonds, certains évènements se tiendront, mais seront-ils ouverts aux étrangers.

Et pour la Belgique, que peut-on espérer ?

Les différentes manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps semblent montrer que masqués et en extérieur réduiraient très fort les dangers, alors espérons pour autant que les gens respectent le port du masque.

Entretemps nous avons déjà reçu le programme de certains membres.

Le confinement n'a pas tué toutes les activités,

Laten we optimistisch zijn, het moeilijkste is achter de rug, wat zal er gebeuren, wanneer kunnen we weer deelnemen aan carnaval? Momenteel hebben we nog geen positief signaal, integendeel, het carnaval van Petange eerst, uitgesteld tot 13 september 2020 wordt opnieuw uitgesteld tot 2021, ik was optimistisch voor de Balkanlanden, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Zuid-Macedonië, Montenegro ... Deze landen hebben niet teveel geleden onder covid-19, op Facebook zijn jongeren zonder afstand, zonder maskers, zonder grenzen in disco's en gaan naar concerten, dus waarom niet op carnaval, maar mijn optimisme was te snel Belgrado keert terug naar opsplitsing, Kroatië heeft een rebound, bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden, maar zullen openstaan voor buitenlanders.

En waar kunnen we voor België op hopen?

De verschillende demonstraties die de laatste tijd plaatsvonden, lijken te laten zien dat gemaskeerd en van buitenaf de gevaren enorm zou verminderen, en dan hoop.... zolang mensen het dragen van het masker respecteren.

Inmiddels hebben we het programma al van enkele leden ontvangen.

Inperking heeft niet alle activiteiten gedood,

- à Hal par exemple certains groupes ont confectionné des masques pour venir en support aux carnavaux.
- À la FECC, Thierry a édité une carte postale.
- in Halle bijvoorbeeld, hebben sommige groepen maskers gemaakt om carnaval te ondersteunen.
- Bij FECC, Thierry heeft een poskaart bewerkt.





La carte postale de Thierry

De postcard van Thierry

- *Le confinement a également permis aux enfants de s'exprimer.*
- *- Door de opsluiting konden de kinderen zich ook uiten.*





- Certains se sont mis au tricot ou au crochet et ont confectionné des petits personnages.



- Sommigen begonnen met breien of haken en maakten kleine poppetjes

-Le site <http://www.fecc.be> a été remis en service après 12 ans de silence. Grâce à la «La Solana » le nom de domaine a pu être sauf gardé pendant toutes ces années. Cela n'a pas été simple car les anciens administrateurs du site ont disparu nous n'avions pas les mots de passe, mais grâce aux preuves de propriétés et diverses démarches nous y avons à nouveau accès. Nous tenterons d'en faire un site de référence pour nos membres, en effet chaque groupe pourra disposer de sa (ses) propre(s) page(s) pour y publier ses activités et annonces.

Les membres internationaux ont également accès au site international pour y déposer leurs communications. <https://carnivalcities.net>

Pour les 2 sites, il suffit d'envoyer vos désirs à notre Webmaster Guy Van Der Eecken guyvde@gmail.com

- De site <http://www.fecc.be> is na 12 jaar stilte weer in gebruik genomen. Dankzij "La Solana" heeft de domeinnaam al die jaren veilig kunnen blijven. Het was niet gemakkelijk omdat de oude beheerders van de site verdwenen waren, we hadden de wachtwoorden niet, maar dankzij de bewijzen van eigenschappen en verschillende stappen hebben we weer toegang.

We zullen proberen er een referentiesite van te maken voor onze leden, elke groep heeft inderdaad zijn eigen pagina ('s) om zijn activiteiten en aankondigingen te publiceren.

Internationale leden hebben ook toegang tot de internationale site om hun communicatie in te dienen.
<https://carnivalcities.net>

Voor de 2 sites, stuur uw infos gewoon naar onze webmaster Guy Van Der Eecken.

guyvde@gmail.com



- Notre vice-président a dessiné la médaille 2021.
- Onze Ondervoorzitter heeft de medaille voor 2021 ontworpen.



- La FECC est une grande famille et des drinks par vidéo conférence se sont tenus pendant le confinement.
- De FECC is een grote familie en er werden drinks per videoconferentie gedurende de insluiting gehouden.
- Simone en a profité pour améliorer le chapeau FECC, vu de l'extérieur c'est le même, mais il est beaucoup plus confortable.
- Simone maakte van de gelegenheid gebruik om de FECC-hoed te verbeteren, van buitenaf gezien is hij hetzelfde, maar hij is veel comfortabeler.





Quelques blagues.

Les politiciens

Un politicien part faire campagne dans un village et demande aux villageois de lui dire deux de leurs principaux problèmes.

- Notre premier problème est le manque d' infirmiers qualifiés dans notre dispensaire, disent les villageois.

Le politicien prend son portable, compose un numéro, murmure des mots, puis leur dit :

- Le problème vient d'être résolu. Quoi d'autre ?

Les villageois lui répondent :

- Notre second problème est que nous n' avons pas de réseau mobile dans le village

Politiekers.

Een politicus gaat campagne voeren in een dorp en vraagt de dorpelingen hem twee van hun belangrijkste problemen te vertellen.

- Ons eerste probleem is het gebrek aan gekwalificeerde verpleegsters in onze kliniek, zeggen de dorpelingen.

De politicus pakt zijn mobiele telefoon, kiest een nummer, fluistert woorden en zegt dan tegen hen:

- Het probleem is zojuist opgelost. Wat nog meer ?

De dorpelingen antwoorden hem:

- Ons tweede probleem is dat we geen mobiel netwerk hebben in het dorp

Raar maar waar!

Dit jaar zitten alle inwoners van de wereld in dezelfde leeftijdsgroep, allemaal gelijk aan 2020.

Dit jaar is speciaal. Het gebeurt maar eens in de 1000 jaar!

uw leeftijd + uw geboortejaar = bij elk individu 2020.

Je bent bijvoorbeeld 55 en je bent geboren in 1965, dus in totaal 2020 !

Heel vreemd, zelfs Chinese en buitenlandse meesters kunnen het niet uitleggen.

Bereken en u zult zien, het antwoord is 2020!

En.. Het is duizend jaar wachten!!

Etrange mais vrai !

Cette année, tous les résidents du monde sont dans le même groupe d'âge, tous égaux à 2020.

Cette année est spéciale. Cela n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans!

votre âge + votre année de naissance = pour chaque individu 2020.

Par exemple, vous avez 55 ans et vous êtes né en 1965, donc un total de 2020!

Très étrange, même les maîtres chinois et étrangers ne peuvent pas l'expliquer.

Calculez et vous verrez, la réponse est 2020!

Et .. C'est mille ans d'attente !!

Charles-Henry, 8 ans rentre de l'école.

Il arrive à la villa, et c'est l'heure du thé: ces dames sont au salon, il les salue :

Charles-Henry :

- "Bonjour Mère",
- "Bonjour Mère-Grand",
- "Bonjour Madame la Comtesse",
- "Bonjour Madame la Baronne".

Il salue également l'épouse du pasteur, du pharmacien et du maire...

- "D'où arrivez-vous Charles-Henry ?"

- "De l'école, mais en rentrant je passe toujours par le port, il y a beaucoup de choses à voir..."

- "Et qu'avez-vous vu d'intéressant aujourd'hui ?"

- "Un cargo qui embarquait des putes pour Tanger..."

Toutes ces dames sont horrifiées, et se lèvent !

Alors Charles-Henry leur dit :

- "Je vous en prie Mesdames, restez assises, le bateau ne part que demain !!!.."

De 8-jarige Charles-Henry komt terug van school.

Hij komt aan in de villa, en het is theetijd: deze dames zijn in de woonkamer, hij begroet ze:

Charles-Henry:

- "Hallo moeder",
- "Hallo grootmoeder",
- "Hallo Madame la Comtesse",

- "Hallo Madame la Baronne".
Hij begroet ook de vrouw van de pastoor, de apotheker en de burgemeester ...
- "Waar kom je vandaan Charles-Henry?"
- "Van school, maar als ik terugkom ga ik altijd door de haven, er is veel te zien ..."
- "En wat vond je vandaag interessant?"
- "Een vrachtschip dat hoeren vervoert voor Tanger ..." Al deze dames zijn geschoekt en staan op!
Vervolgens zei Charles-Henry tegen hen:
- "Alsjeblieft dames, blijf zitten, de boot vertrekt pas morgen !!!"

Taxi.

Une religieuse prend un taxi pour se rendre à Blankenberge et constate que le beau chauffeur n'arrête pas de la regarder.

Elle lui demande pourquoi il la regarde si intensément.

Il répond : "j' ai une question à vous poser, mais ne voudrais pas vous offenser.

Elle répond : "Mon fils, tu ne peux pas

m'offenser.. Quand tu auras mon âge et aura été une religieuse aussi longtemps que je l'ai été, tu auras vu et entendu à peu près tout. Je suis certaine que rien de ce que tu pourrais me dire ou me demander ne serait une offense." "Et bien, j'ai toujours eu le fantasme qu'une religieuse me donne un baiser."

Elle répond : "Et bien, nous allons voir ce que

nous pouvons faire. Premièrement vous devez être célibataire et deuxièmement vous devez être catholique."

Le chauffeur du taxi est très excité et dit : "Oui, je suis célibataire et je suis catholique !""O.K." dit la religieuse."Tournez dans la prochaine contre-allée."

La religieuse comble son fantasme avec un baiser à faire rougir une prostituée. Alors qu'ils reprennent leur route, le chauffeur commence à pleurer."Mon cher enfant", dit la religieuse, pourquoi pleurez-vous ?"Pardonnez moi pour avoir péché. Je dois confesser que j'ai menti; je suis marié et je suis juif."

La religieuse dit: "ne vous en faites pas. Je m'appelle Alain et je vais au carnaval !

Taxi.

Een non neemt een taxi om naar Blankenberge te gaan en merkt dat de knappe chauffeur niet ophoudt naar haar te kijken.

Ze vraagt hem waarom hij zo intens naar haar kijkt.

Hij antwoordde: 'Ik heb een vraag voor je, maar ik zou je niet willen beledigen. Ze antwoordt: "Mijn zoon, je kunt me niet beledigen. Als je zo oud bent als ik en ik

ben non geweest, dan heb je bijna alles gezien en gehoord. Ik weet zeker dat niets wat je tegen me zou kunnen zeggen of vragen zou geen overtreding zijn."

- Nou, ik had altijd de fantasie dat een non me een kus geeft. "

Ze antwoordt: "Laten we eens kijken wat we kunnen doen. Eerst moet je single zijn en ten tweede moet je katholiek zijn."

De taxichauffeur is erg opgewonden en zegt: "Ja, ik ben vrijgezel en ik ben katholiek!" "Sla de volgende oprit op." zei de non

De non vervult zijn fantasie met een kus om een prostituee te laten blozen.

Terwijl ze hun weg vervolgen, begint de chauffeur te huilen. "Mijn lieve kind," zei de non, "waarom huil je?" Vergeef me dat ik zondig. Ik moet bekennen dat ik loog; ik ben getrouwd en ik ben Joods. "

De non zegt: "maak je geen zorgen. Mijn naam is Alain en ik ga naar het carnaval!"

Le carnaval, ce n'est pas qu'en Belgique.

En Grèce ? précarnaval = gastronomie ! (Wikipédia)

En Grèce la période de carnaval est également appelée « APOKRIA ».

APO = loin et Kria = viande

Le mot « Apokriá » signifie « loin de la viande » et rappelle que la période du carnaval précède immédiatement l'entrée dans le carême, beaucoup plus important dans la religion orthodoxe que catholique. Les deux premiers dimanches, la viande est consommée en grandes quantités (chèvre le premier dimanche et porc le deuxième, mais la dernière semaine et surtout le troisième (et dernier) dimanche, veille du lundi pur, l'accent est mis sur le lait, avec consommation de fromages. Le deuxième jeudi de carnaval est « Tsiknopempti » (le « jeudi de la fumée (du grill ou barbecue) ». Le repas du dernier dimanche soir est à base d'œufs, dernière « viande » avant le carême et premier repas avec une des seules « viandes » autorisées pendant le carême.

Patras.

Considéré comme le plus ancien carnaval, il serait



apparu en 1831, le carnaval de Patras est le plus célèbre de Grèce. Selon d'autres sources, il ne remonterait qu'aux années 1860 où il serait apparu sous l'influence des bals des îles Ioniennes. Il se déroule de mis janvier au dimanche précédent le lundi pur. La ville s'y prépare pendant un an. Il compte deux apogées : une chasse au trésor, apparue en 1966, à laquelle participe toute la ville (en 2009, elle a rassemblé autour de 40 000 personnes) et au cours de la deuxième semaine du carnaval ; la grande parade de chars qui a lieu le dernier dimanche, la veille du lundi pur. Pendant le reste du carnaval, des bals ont lieu les après-midis et durant ceux-ci, les femmes, ont le droit de choisir les partenaires avec qui elles dansent.

En province dans le nord on trouve plusieurs traditions.

Exemple, les arapides, des hommes portant des costumes en peau de bouc, des épées en bois, des masques noirs et une cloche pesant entre 18 et 20 kg, font le tour des maisons en dansant, en offrant de l'ouzo et en souhaitant aux habitants une bonne santé et une année fertile. Le vacarme des cloches servant à chasser les mauvais esprits.

Également, les babougeri (vieilles mégères), des hommes déguisés, pourchassent le témoin à pourchasser et tuer symboliquement le jeune marié pour prendre sa place, dans un rite de fécondité.



Carnaval is niet alleen in België.

In Griekenland ? pre-carnaval = gastronomie! (Wikipedia)

In Griekenland wordt de carnavalsperiode ook wel "APOKRIA" genoemd.

APO = ver en Kria = vlees

Het woord "Apokriá" betekent "ver van vlees" en herinnert eraan dat de carnavalsperiode onmiddellijk voorafgaat aan het binnenkomen in de vastentijd, veel belangrijker in de orthodoxe religie dan katholiek. De eerste twee zondagen wordt het vlees in grote hoeveelheden gegeten (geit de eerste zondag en

varkensvlees de tweede, maar de laatste week en vooral de derde (en laatste) zondag, vooravond van pure maandag, ligt de nadruk op melk, met consumptie van kazen. De tweede donderdag van carnaval is "Tsiknopempti" ("Rook donderdag (van de grill of barbecue)"). De maaltijd van de laatste zondagavond is gebaseerd op eieren, laatste "vlees" voor de vastentijd en eerste maaltijd met een van de weinige "vleeswaren" die tijdens de vastentijd zijn toegestaan.

Patras.

Beschouwd als het oudste carnaval, verscheen het in 1831, het Patras-carnaval is het beroemdste in Griekenland.

Volgens andere bronnen dateert het pas uit de jaren 1860 toen het verscheen onder invloed van ballen van de Ionische eilanden. Het vindt plaats van half januari



tot en met de zondag voorafgaand aan Pure maandag. De stad bereidt zich voor op een jaar. Het heeft twee pieken: een schattenjacht, die verscheen in 1966, waaraan de hele stad deelneemt (in 2009 verzamelde het ongeveer 40.000 mensen) en tijdens de tweede week van carnaval; de grote strijdwagenparade die plaatsvindt op de laatste zondag, de dag voor Pure maandag. Tijdens de rest van het carnaval worden 's middags ballen gehouden en tijdens deze hebben vrouwen het recht om de partners te kiezen met wie ze dansen.

In de provincies in het noorden zijn er verschillende tradities.

Zo gaan de Arapides, mannen die kostuums van geitenleer dragen, houten zwaarden, zwarte maskers en een bel met een gewicht tussen 18 en 20 kg, dansend de huizen rond, bieden ouzo en wensen voor de inwoners een goede gezondheid en een vruchtbaar



jaar. Het gerinkel van bellen werd gebruikt om boze geesten te verjagen.

Ook jagen de Babougeri (oude spitsmuizen), vermomde mannen, de getuige achterna om de jonge bruidegom te achtervolgen en symbolisch te doden om zijn plaats in te nemen, in een ritueel van vruchtbaarheid.

En Espagne...

Au 19ème siècle les étudiants de Madrid s'unissaient devant la *Farmacia de San Antón* et portaient à la tête d'un défilé une sardine qui symbolisait l'abstinence prochaine et le début du carême. Avec cet événement les étudiants voulaient fêter une dernière fois le carnaval. Ce jour lointain, personne ne pensait que ce défilé se répandrait sur l'Espagne entière et deviendrait un jour une tradition.



- Mais pourquoi enterrer une sardine ? A l'origine on a enterré de la viande qui représentait le péché et symbolisait les débauches dans le carnaval. Si on parle aujourd'hui de la sardine, il s'agit probablement seulement d'une fausse transmission du mot au cours des siècles, car la viande venait de *cerdo*, qui, dans de

nombreux endroits, était appelé "*cerdina*" (prononcé serdina) et de *cerdina* devenait, finalement *sardina*.

L'enterrement de la sardine est célébré partout en Espagne. Cette tradition est devenue, par exemple à Murcia, une fête tellement importante que de milliers de visiteurs y participent et l'enterrement est aujourd'hui un événement culturel dominant de la ville. A Tossa de Mar, cette tradition est fêtée dans un cercle plus étroit et l'événement attire avant tout les participants du carnaval et surtout les enfants de Tossa.

Dans Tossa de Mar, une sardine surdimensionnée est transportée à travers les rues de Tossa. Ce dernier défilé du carnaval commence à la *Casa de Cultura* où les enfants, déguisés en squelette, attendent leur tâche ; porter la sardine. Ce dernier défilé mène la sardine jusqu'au *Passeg de Mossèn Cinto Verdaguer* où, finalement, elle sera, au cours d'une fête, publiquement brûlée. Pour terminer le carnaval les participants du défilé sont invités au chocolat chaud, le « *Xocolatada* », pour que le carême puisse commencer en douceur.

Si vous allez en Espagne en février, faites de votre mieux pour participer à l'une de ces incroyables fêtes de rue !

Francisco Goya a également réalisé un tableau petit format « L'Enterrement de la sardine » entre 1812 et 1819.

L'Enterrement de la sardine reflète une tradition carnavalesque qui célèbre le dernier jour de ces fêtes. C'est la fin d'une période de monde à l'envers, de transgression, du protagonisme du peuple face aux institutions et de la prédominance du chaos face à l'ordre.

In Spanje...

In de 19e eeuw verenigden de studenten van Madrid zich voor de Farmacia de San Antón en droegen een sardine aan het hoofd van een parade die de aanstaande onthouding en het begin van de vastentijd symboliseerde. Met dit evenement wilden de studenten nog een keer carnaval vieren. Op die verre dag dacht niemand dat deze parade zich over heel Spanje zou verspreiden en op een dag een traditie zou worden.



Maar waarom een sardine begraven? Oorspronkelijk begroeven we vlees dat zonde vertegenwoordigde en losbandigheid symboliseerde in carnaval. Als we het vandaag over sardines hebben, is het waarschijnlijk slechts een verkeerde overdracht van het woord door de eeuwen heen, omdat het vlees afkomstig was van cerdo, dat op veel plaatsen "cerdina" werd genoemd (uitgesproken als serdina) en de cerdina werd uiteindelijk sardina.

De begrafenis van sardines wordt in heel Spanje gevierd. Deze traditie is bijvoorbeeld in Murcia een feest geworden dat zo belangrijk is dat duizenden bezoekers eraan deelnemen en de begrafenis is tegenwoordig een dominant cultureel evenement van de stad. In Tossa de Mar wordt deze traditie in een smallere kring gevierd en trekt het evenement vooral de deelnemers aan het carnaval en vooral de kinderen van Tossa.

In Tossa de Mar wordt een oversized sardine door de straten van Tossa vervoerd. Deze laatste carnavalsoptocht begint in het Casa de Cultura, waar de kinderen, vermomd als een skelet, hun taak afwachten met de sardine. Deze laatste parade leidt de sardine naar Passeg de Mossèn Cinto Verdaguer, waar hij tijdens een feest tenslotte in het openbaar zal worden verbrand. Om het carnaval te

beëindigen, worden de deelnemers aan de parade uitgenodigd voor warme chocolademelk, de "Xocolatada", zodat de vastentijd vlot kan beginnen.

Als je in februari naar Spanje gaat, doe dan je best om deel te nemen aan een van deze ongelooflijke straatfeesten!

Francisco Goya produceerde tussen 1812 en 1819 ook een schilderij op klein formaat, "The Burial of the Sardine".

The Burial of the Sardine weerspiegelt een carnavalstraditie die de laatste dag van deze festivals viert. Het is het einde van een periode van omgekeerde wereld, van overtreding, van het protagonisme van de mensen tegenover de instellingen en de prevalentie van chaos ten opzichte van de orde.



FECC Belgium Board.

Christian Michel : Président fédéral, Federale Voorzitter
RUE DES DEUX LUXEMBOURG 44, 6700 ARLON Tel: +32 485 17 24 45
Mail:chrismich@voo.be

Bart De Pauw Vice-Président fédéral, federale
Ondervoorzitter.
+32 485 46 12 16 pekker@hotmail.be

Carine Volkaerts Trésorière, Schatbewaarster.
Mail:joscarine@hotmail.com

Guy Van Der Eecken Secrétaire, secretaris.
Jan-Frans Willemstraat 48 bus 2.1, +32 2 410 59 66, +32 479 3092 34,
guyvde@gmail.com

Responsable pour la Wallonie **Président de la région Wallonie**
Thierry Scius
thierryscius6990@gmail.com, +32 47575 10 17

Présidente de la région Bruxelloise : Voorzitter van regio Brussels
Buggenhout Marie Louise.(Malou)
Malou.buggenhout@gmail.com +32 2 410 59 66, +32 477 42 52 34

Programme international – Internationaal programma.

- 10-16 September 2020 Carnival in BOL, ISLAND BRAČ, CROATIA
- 17-19 September 2020 Sabac, Serbia.
- FECC Convention 2021 – 23 May – 30 May – Ptuj, Slovenia
- FECC Dies Natalis 2021 – 8 October – 10 October – Neuhausen/Spree, Germany
- FECC Convention 2022 – predicted date 22 May – 29 May, Pétange/Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Lidgeld Nationaal – Cotisation Nationale.

Cotisation uniquement pour FECC Belgium :

- sociétés : 50€
- individuelles : 35€



Cotisation pour FECC International :

- sociétés : 80€
- individuelles : 50€

Bijdrage alleen voor FECC België:

- vereniging: 50 €
- individueel: 35 €



Internationale contributie:

- vereniging: 80 €
- individueel: 50 €

Te storten op rekening van: A verser sur le compte de :FECC Belgium

IBAN : BE69 4529 2268 0178- BIC : KREDBEBB, Eikenboslaan, 26 3010 Leuven.

Renseignement : Guy Van Der Eecken +32 479 3 0 92 34, guyvde@gmail.com



Le magasin - de winkel

	Prix unitaire
Polo Blanc ou Bleu S – M – L - XL – XXLXXXXXL	20 €
Veste S – M – L - XL – XXL-XXXLXXXXXL	50 €
Noeud papillon	10 €
Petit badge	6 €
Grand badge	8 €
Chapeau dame : tour de tête cm	50 €
Chapeau homme : tour de têtecm	85 €
sac à dos (quelques pièces)	15 €
	Prijs per stuk
Polo wit of blauw S – M – L - XL - XXXXXL	20 €
Vest. S – M – L - XL – XXL-XXXL	50 €
Strick	10 €
Klein badge	6 €
Groot badge	8 €
Dame hoofdomtrek..... cm	50 €
Manne hoofdomtrek..... cm	85 €
Rugzak (enkele stukken)	15 €

A commander chez Annie Rummens - Te bestellen bij Annie Rummens

hendrickx.quido.annie@skynet.be

+32 (16) 25 10 31

+32 (475) 62 65 82

Eikenboslaan, 26 - Kessel-Lo 3010

Betalen = bestellen - à payer = commander.

FECC Belgium : IBAN : BE69 4529 2268 0178- BIC : KREDBEB

Internationaal.

Internationale Das 15€ Cravate internationale 15€

Uniquement pour les membres internationaux alleen voor internationale leden. La médaille – La medaille.

Medaille internationale - internationaal medaille (épuisé, mais en préparation- uitgeput maar in voorbereiding).

Petit pin pour boutonnière FECC

Kleine FECC pin voor knoopsgat.

Te verkrijgen bij – disponible chez Aleksandar Cicimov

(Nord Macedonia) alexmkd954@gmail.com + frais

d'envoi + verzendingd kosten

of bij Guy Van Der Eecken als hij Aleksander ontmoet..





De Pekkers Blankenberge

Voorzitter

De Pauw Bart
Koninginlaan 114 /A2
8370 Blankenberge
E-mail: pekker@hotmail.be
GSM: 0485/46.12.16
groepsReknr: BE98 7380 1073 5393
BIC: KREDBEBB

17e PEKKERSBAL

vrijdag 5 februari

2021 !!! FEESTLOCATIE

!!! "Het witte Paard"

Visserstraat 53 te

Blankenberge "Music by

Dj Cissen"

Deuren open 19h11 met verkiezing (show en stemming) van Prins/Prinses Pekker 2021.

Kaarten? Voorverkoop 3.99 euro: Kaarten te verkrijgen bij de kandidaten en Cafés; De Plaza – 't Veer – St-Amand De voorverkoop eindigt op Woensdag 3 februari 2021.

Aan de deur 4.99 euro

Voldoende Zitplaatsen

Parkeren mogelijk op Grote Markt

*Naarmate de Corona maatregelen het toelaten zal dit al dan niet een gewoon bal worden. Zo niet word dit een zitting met showavond op reservatie.

PEKKER DAGUITSTAP Op zaterdag 6 februari 2021



D
E
P
E
K
K
E
R
S

CORONA-PROOF

EETFESTIJN

Locatie: Feestzaal St. Amand

20 September 2020:

11u30 tot 13u30

17u00 tot 19u00

Afhaal Mogelijk

MENU: € 15

Koninginnenhapje

- +Groentjes
- +Frietjes of Purée
- +Dessert

Reservatie
(voor 14 september)

Kaarten:
Pekker-leden
Café St.Amand
Praatcafé 't Veer
0485/46.12.16

SPONSOR

Café St. Amand

Laforce Bart

Kerkstraat 416

st.amand.uitkerke@gmail.com

8370 Blankenberge

Daguitstap te Blankenberge iedereen welkom Meer info volgt op de uitnodigingsbrieven. *Onder corona maatregelen die dan toegelaten zijn.

7e KINDERCARNAVALBAL op zondag 7 februari 2021

ambiance met "Ronny Maccaroni"

locatie ; Feestzaal ST. AMANDT Kerkstraat 416 / 8370 Blankenberge (Uitkerke) gratis ingang ; pannekoeken te verkrijgen ; prijs voor best verkleed kind parkeren kan op parking colruyt (gratis) *Onder corona maatregelen die dan toegelaten zijn.

ZONDAG 22 NOVEMBER 2020



Drank en eten
Inbegrepen

17DE OPENINGSKROEGENTOCHT DER CARNAVAL

DEELNAME: €15

Start @ Café t'Pleintje om 14u11
L. Dujardinstraat 3, 8370 Blankenberge



Bezoek aan
een 7-tal cafés.

CARNAVALSVERENIGING DE PEKKERS



CARNAVALRAAD STADEN

Groepsrekeningnummer: BE44 7370 4920 8345

4 oktober 2020: Stoans Smulfeestje Part 3:

Corona vriendelijk Spaghettifestijn a vollenté

Locatie: "De Nestel" Vijfwegenstraat 17, 8840 Staden (wrb)

Schift 1: 11u00 tot 14u00

Schift 2: 17u00 tot 20u00

Afhalen ook mogelijk.

Kaarten: Volw: €12, kind (tot 12j) €5.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden tot 19/09/2020.

Kaarten verkrijgbaar bij de voorzitter tot 30/09/2020
Gelieve te reserveren per bubbel (max 15 pers)
Reservatie verplicht, reservatie pas geldig na betaling.

6 december 2020: Stoanse Kroegentocht

Startplaats: Café Den Buk Marktplaats 3 Staden

Deelnameprijs: €13

Bezoek aan 6 Cafés

Inschrijven de dag zelf.

*volgens de corona maatregelen die dan toegelaten zijn. (indien nodig met voorinschrijving)

19 december 2020: Kerstmarkt Staden

Locatie: Parking "Wankaarde" Ooststraat 4, 8840 Staden

Vanaf 17h

10 Januari 2021: Nieuwjaarreceptie.(op uitnodiging)

Locatie: "Wankaarde" Ooststraat 4, 8840 Staden

*volgens de corona maatregelen die dan toegelaten zijn.

23 Januari 2021: Coronavriendelijke Showavond ter vervanging van Verkiezing 2020.

Locatie: "Zonneheem" Basijnsmolenstraat 2, 8840 Staden

Aanvang: 19h11

Kaarten €5 verkrijgbaar bij de leden tot volzet.

Inschrijving verplicht, inschrijving geldig na betaling.

*volgens de corona maatregelen die dan toegelaten zijn.

09 April 2021: Nacht van de Prins

Locatie: "Wankaarde" Ooststraat 4, 8840 Staden

Aanvang: 19h11

*volgens de corona maatregelen die dan toegelaten zijn.

Voorzitter: Peter Bervoets 0499/737824 Carnavalsraad-staden@hotmail.com	Secretariaat: Hoogledestraat 2, 8840 Staden Crs-secretaris@hotmail.com
--	---